

Niet wijzen maar doorpakken

De tijd van afwachten en naar anderen wijzen voorbij: er moet doorgepakkt worden bij het oprichten van een écht katholieke school, vindt ****Anna Plakas****.

“Als de kinderen moeten kiezen of ze mij of hun ouders moeten geloven, dan win ik het van alle ouders.” Dit zijn de woorden van een oude schoolmeester die jarenlang voor groep 3 stond. Kinderen worden naar school gestuurd om dingen te leren en gaan ervan uit dat juffen en meesters alles weten. Naarmate kinderen ouder worden, wordt dit geloof geleidelijk aan bijgesteld. Dit neemt niet weg dat onderwijzers een aanzienlijke invloed op de meningsvorming van kinderen blijven houden. Voor een schoolkeuze betekent dit dat ouders er redelijk zeker van moeten zijn dat er op school geen ‘onzin’ verkondigd wordt.

Vreemd

Nu zal dit bij rekenen, lezen en spellen niet zo snel gebeuren. Op school gebeurt echter meer dan het overbrengen van kennis en vaardigheden. Kinderen brengen er een aanzienlijk deel van hun jeugd door. Naast thuis is het het tweede opvoedingsmilieu. Bij de sturing in de omgang met anderen, het overbrengen van normen en waarden en de ontwikkeling van een coherent wereldbeeld speelt de school een belangrijke rol. Als er op deze gebieden een verschil is tussen thuis en school, kan dat verwarrend zijn. En als het geloof thuis een belangrijke rol speelt, terwijl dat op school niet het geval is of het als achterhaald wordt beschouwd, kan dat vreemd overkomen.

Theorie en praktijk

De wet biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen naar een school te sturen waar hetzelfde geloofs- en wereldbeeld wordt aangehangen als thuis. Het is algemeen bekend dat er op veel katholieke scholen weinig wordt gedaan met de katholieke identiteit. De laatste jaren is er in het katholieke onderwijs wel een trend om weer meer invulling te geven aan de ‘k’, maar dit leidt vooral tot aandacht voor spiritualiteit in het algemeen met wat katholieke elementen.

Katholiek is nu wat men ervan wil maken en niet meer wat de Kerk leert. Er is geen katholieke school meer waar serieuze aandacht is voor het overdragen van het geloof. Het probleem van katholieke ouders is dat ze volgens de wet wel het recht hebben om hun kind naar een school van eenzelfde gezindte te kunnen sturen, en dat die scholen er in theorie ook wel zijn, maar dat ze in de praktijk nergens terecht kunnen.

Kiezen

Het is het probleem waar ik over een aantal jaren met mijn twee jonge kinderen voor kom te staan. Waar stuur ik ze naar school? Het is geen probleem waar ik niet uit ga komen. Mijn kinderen zullen vast wel op een school terechtkomen waar ze goed onderwijs krijgen en leren om een beetje aardig te zijn voor elkaar. Het is alleen erg jammer dat er geen school voorhanden is waar de katholieke opvoeding die ik thuis geef, wordt voortgezet. Ik zal op de basisschool al voor de taak staan om mijn kinderen bij te brengen dat het geloof meer is dan een uit de hand gelopen hobby van thuis. Natuurlijk kiezen mijn kinderen uiteindelijk zelf of ze katholiek willen blijven of niet, maar als ouder geef ik hun, met behulp van parochie en school, graag de schat mee die ik in de Kerk gevonden heb.

Gelatenheid

In de katholieke wereld bemerk ik een grote gelatenheid over onderwijs. Men aanvaardt dat de situatie nu eenmaal is zoals zij is, en klapt enthousiast in de handen als er toch weer iets

katholieks op een school gebeurt. Die houding irriteert mij, omdat er zo niets gebeurt en een situatie in stand wordt gehouden die niet klopt. In Nederland is er een mooie wet die ons de mogelijkheid biedt om onze kinderen naar een katholieke school te sturen, maar we kunnen dit in de praktijk niet doen omdat de katholieke scholen niet meer katholiek zijn. We hebben ons onderwijs van ons af laten pakken.

Door de jaren heen zijn er wel initiatieven geweest om een nieuwe katholieke school van de grond te krijgen. Daarvoor kun je een aanvraag doen bij een gemeente en die keurt deze goed als er niet al voldoende aanbod van katholieke scholen in de omgeving is. In deze tijd van bevolkingskrimp gaan er echter eerder scholen dicht dan dat er nieuwe bijkomen. De initiatieven lopen stuk op het feit dat hun aanvraag wettelijk gezien niet goedgekeurd kan worden omdat er op papier al voldoende katholieke scholen in een gemeente zijn.

Even spannend

Ook ik probeer mijn steentje bij te dragen. Met de Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs John Henry Newman hebben we een aanvraag ingediend bij de gemeente Tilburg. Dit hebben we gedaan voor de wijk Koolhoven, waar nog geen katholieke school staat. De gemeente heeft onze aanvraag afgewezen omdat volgens hen de katholieke school in de naburige wijk Dalem voldoende dicht in de buurt staat. Volgens ons valt er wel het één en ander af te dingen op de bereikbaarheid van deze school en we hebben bezwaar ingediend bij de minister. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft zowel de gemeente als ons gehoord. De uitspraak zou in januari vallen, maar is met tien weken verdaagd. Het blijft dus nog even spannend. Mochten we niet in het gelijk worden gesteld, zoeken we verder naar andere mogelijkheden.

Doorpakken

Omdat er op papier eerder te veel dan te weinig katholieke scholen zijn, is het niet gemakkelijk om een nieuwe katholieke school te beginnen. Dit rechtvaardigt volgens ons echter niet de passiviteit die er nu in katholiek Nederland heerst. We zijn met zijn allen verantwoordelijk. Het is erg gemakkelijk om naar de bisschoppen te wijzen en af te wachten totdat zij het allemaal eens gaan oplossen, maar zij hebben ons nodig. Hun steun voor de oprichting van nieuwe echte katholieke scholen is er.

Er moet doorgepakt worden. Continu nieuwe wegen blijven zoeken als er wegen afgesneden zijn. Als een gesubsidieerde school niet gaat lukken, dan een particuliere school of een ander concept. Het oprichten van scholen kost veel tijd en energie en we merken dat mensen het te gemakkelijk opgeven als het niet lukt. Willen we iets van de grond krijgen, dan moet die houding veranderen. Wat de John Henry Newman School betreft, die gaat er komen, al moeten we hem eigenhandig steen voor steen opbouwen.

Anna Plakas is voorzitter van de Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs John Henry Newman. Zie www.jhnewmanschool.nl.